

UDDEVALLA GOLFKLUBB

1990 - 2010



20-ÅRSSKRIFT

AV

ÅKE HANSSON

Innehållsförteckning

Ordförande har ordet	3	Inomhushallen	19
Golf och Golfens historia	4	Bolagisering eller inte	20
Golf i Bohuslän-Dal	5	Styrelsearbetet	21
Upptakten till nuvarande bana	5	UddevallaGolfen	22
Uddevalla Golfklubbs bildande	5	Ekonomi	22
Starten	6	Loggan	25
Uddevalla Golf AB	6	Bidragen	25
Första ordinarie årsmöte	7	Greenfee	26
Anläggningsarbetet	8	Golfresturangen	27
Klubbhuset	9	Driving-rangen	28
Dramatiken hösten 1992	11	Banan	28
År 1993 ett tungt år	12	Tävlande	29
Markfrågan löses	13	Hole in one	29
Uddevalla Rörekärrs flygfält	14	Bygatan	31
Kanslister	15	Ekonomisk kris år 2009	31
Andra byggnader	16	Valberedning våren 2010	33
De första medlemmarna	18	Framtiden	33
Invigningen av 18-hålsbanan	18	Bilder	35
Pro	19	Avslutning	36

Bästa golfvänner!

Som ordförande i Uddevalla Golfklubb är det med glädje jag kan presentera en liten historieberättelse över klubben första 20 år. Under dessa 20 år har golfsporten gått från att vara en "snobbsport" till en bred förankring sport i samhället. Golfen har numera en naturlig plats i samhället. I vår klubb känns det också som medlemmarna kommit närmare klubbarbetet och särskilt har detta märkt detta år, jubileumsåret 2010.

När man jobbar med historien kan man inte undgå att imponeras av hur de äldre ledarna arbetat för klubbens bästa. Med små resurser har de utfört ett outtröttligt arbete. Jag vill här använda devisen: Ingen nämnd, ingen glömd. Jag vill tacka:

- *De som startade klubben*
- *Alla medlemmar för allt stöd*
- *Den lojala personalen*
- *Alla andra golfintresserade som stött klubben*

Eftersom vi har och har haft en mycket liten personalomsättning tyder det på att personalen trivs i klubben. Tillsammans med de ideellt arbetande medlemmarna har de utfört ett fantastiskt arbete för klubbens bästa.

Det är en ära att vara ordförande för Uddevalla Golfklubb, särskilt när Ni medlemmar ville ha mig tillbaka som ordförande efter några år utanför styrelsearbete. Nu hoppas vi alla att framtiden skall blir riktigt ljus för klubben. Förutsättningarna finns om vi alla, anställda och medlemmar, hjälps åt.

Bertil Svanberg
Ordförande
Uddevalla GK



Golf och golfens historia

Golf är en sport som består i att spela en boll med en uppsättning klubbor från en utslagsplats, tee, till och i ett hål genom ett antal på varandra följande slag och i enlighet med spelets regler. Hålet är beläget på en särskild preparerad yta benämnd green. Golf utövas både individuellt och som lagsport.



Golf ses normalt som en skotsk uppfinning, då spelet omnämns i två lagar från 1400-talet. Lagarna förbjuder spel av spelet golf. Vissa vetenskapsmän hävdar dock att det hänvisar till ett annat spel som påminner mer om det som i dag kallas landhockey. De visar på att ett spel som går ut på att putta små bollar ned i hål med hjälp av golfklubbor spelades på 1600-talet i Nederländerna. Termen golf tros komma från det germanska ordet för klubba – kolven.

År 1744 grundades världens första golfklubb, The Honourable Company of Edingburgh Golfers.

Den första golfklubb som grundades utanför Storbritannien var The Royal Calcutta Golf Club i Indien år 1829. År 1873 grundades den första nordamerikanska golfklubben, nämligen Royal Montreal Golf Club i Kanada.

Det moderna spelet utvecklades väldigt mycket i Skottland under andra halvan av 1800-talet. Reglerna, bandesignen och klubbutformningen började då likna dem som används idag. Banorna började att byggas i Skottlands och Englands inland av bland annat kommuner, järnvägsbolag och privata klubbar. Den största utrustningsförändringen sedan 1800-talet har varit bättre gräsklippare, främst runt greenerna, bättre bolldesign, sedan ungefär 1900 har gummi använts istället för guttaperka och introduktionen av metallskaft under 1920-talet. Under 1970-talet började metallhuvuden ersätta träklubbornas trähuvuden, klubborna går dock alljämt under namnet ”träklubbor” och grafitiskaft introduceras under 1980-talet.

Golf i Bohuslän-Dal

I vårt distrikt finns det 13 golfklubbar och därmed också 13 golfbanor. Till detta kommer ett par Pay and Play-banor.



Första klubben i distriktet var Torreby GK som bildades år 1961. Samma år bildades också Skaftö GK. Sedan följde Fjällbacka (1967), Lyckorna (1967), Strömstad (1967), Forsbacka (1969). Dessutom finns i distriktet Orust GK, Sotenäs GK, Färgelanda GK, Mjölkeröd GK, Tjörns GK, Mellerud GK, Stenungsunds GK, Uddevalla GK, Almags GK, Tanums GK, Dynekilens GK och Lysekils GK.

Totalt finns i distriktet drygt 20.000 medlemmar i olika golfklubbar.

Upptakten till nuvarande bana

Det hela började med att vår granne Anders Olsson under hösten 1989 undersökte möjligheten att bygga en golfbana på sin egendom Rörkärr 1:7. Detta parallellt med andra projekt som han hade på gång för att utnyttja fastigheten (bland annat kan Ni på annat ställe läsa om Uddevalla Rörkärrs Flygfält).

Under senhösten 1989 och tidigt 1990 kom det första embryot till golfklubb och golfbanan på Bången. I februari 1990 kom nämligen ett fylligt prospekt om en golfbana på Rörkärr med hänvisning till interimsstyrelsens Ronny Edman. Intresseanmälan skulle, senast den 15 mars, insändas till Uddevalla Golfklubb, c/o Fraenkel, Kurödsvägen 27, Uddevalla.

Den då planerade golfbanan var kostnadsberäknad till 18,5 Mkr och den årliga driftsbudgeten till 3 Mkr. Byggstart för golfbanan beräknades blir våren 1990.

Uddevalla Golfklubbs bildande

Troligen bildades Uddevalla Golfklubb i februari 1990. Vi har inte kunnat finna något protokoll från något möte vid bildandet. I prospektet från februari är dock en klubb omnämnd och avtal skall skrivas mellan klubben och markägaren. Golfklubben skulle enligt prospektet bildas vid ett allmänt möte i februari månad 1990. En interimsstyrelse hade valt och bestod bland andra av Stefan Byding som

ordförande, Tore Hofvander som utnämndes till klubbdirektör och Ronny Edman. Denna interimsstyrelse bestod ända fram till första ordinarie årsmöte den 24 februari 1992.

Starten

Ovan nämnda intresseanmälan resulterade i svar från några hundra personer, som alltså bör ha erlagt den föreskrivna inbetalningsavgiften på 200 kr. Tanken var att finansieringen skulle ske genom medlemslån, men också att ”näringslivets företag får möjlighet att med insatser och årsavgifter stödja projektet”. Dock underströks att endast fysiska personer kunde bli medlemmar i klubben. Medlemslånet angavs till kr. 15.000 för seniormedlem och till 12.500 för äkta makar.



Första loggan

Trots skrivning om enskild person, anges dock möjligheten för företag att få ansluta till ”golfklubben eller eventuellt förvaltningsbolag”, varvid lån om kr. 60.000 samt en årlig serviceavgift om kr. 10.000 nämndes.

Något senare kom en flott, tyvärr odaterad, trycksak med den säljande rubriken ”Slå ett slag för Uddevallas nya golfbana”. Då hade redan klubben fått en mycket proffsig logotyp med fyra järnklubbor ovanför klubbens namn. I denna trycksak talas om en 6.000 meter lång 18-hålsbana, som beräknas stå spelklar våren 1992.

Uddevalla Golf AB

Redan år 1990 tillskapades Uddevalla Golf AB, med markägaren Anders Olsson som huvudägare och tillika styrelsen ordförande. Andra aktieägare var bland andra Tore Hofvander, som var bolagets VD (samtidigt som han var klubbdirektör) och Stefan Byding, ordförande i golfklubbens interimsstyrelse.

Avsikten med bolaget var att enligt ett avtal daterat 24 februari 1992 ”anlägga och förvalta Uddevalla Golfbana” och med Uddevalla Golfklubb ”ansvarar för klubbverksamheten på Uddevalla Golfbana”. Som motiv för detta arrangemang



har bland annat nämnts att det skulle fördelaktigt ur skattesynpunkt. Framför allt avsåg man då mervärdeskatten.

I avtalet mellan parterna fastställdes att golfbanan skulle omfatta 27 hål. Där fastställdes också att "Inträdesavgiften i form av engångsavgift alltid skall betalas till Uddevalla Golf AB". Avtalet innehåller också en något luddig klausul om att "klubben för varje klubbmedlem med spelrätt skall till upplåtande överlåta 90 % av den kapitalinsatsen (medlemslån) som medlemmen har betalt enligt fastställd plan för envar klubbmedlem".

I avtalet hänvisas också till ett par tabeller om medlemslån. Den ena tabellen visar på medlemslån med 8.500 för upp till 400 medlemmar och 15.000 vid 1.201 medlemmar. Den andra tabellen gäller tillkommande avgifter då hål 19-27 påbörjas. Också den tabellen anger stigande avgifter vid ökande medlemsantal, d.v.s. progressiv utformning.

Så här fungerade det i två – tre år, under vilka medlemslån och inträdesavgifter tycks ha betalats till bolaget enligt avtalet med klubben. Under tiden svarade bolaget för anläggningsarbetena på banan med Farmartjänst som huvudentreprenör. Därefter överläts bolaget till andra intressenter, bytte namn och fick sitt säte i Finspång (!!), samt försattes ganska snart i konkurs.

Konkursen var annonserad i Bohusläningen 1994-02-07 och handhavdes av advokat Rune Brännström. Tidningarna skrev mycket om konkursen och därmed problemen för Uddevalla Golfklubb. Ägare av bolaget vid konkursen, en 27-årig man inflyttad från Linköping till Finspång, beskrevs som mycket oseriös och tidningarna använde till och med uttrycket "målvakt". En 31-årig man från Mölnlycke var också styrelseledamot. Några revisorer var inte registrerade hos Patentverket. I och med konkursen så upphörde arrendavtalet och avhysningsdom utfärdades. Avhysningen fick dock verkställas av polisen.

Första ordinarie årsmötet

Den 24 februari 1992 hade Uddevalla Golfklubb sitt första ordinarie årsmöte. Den tidigare interimsstyrelsen ersattes med en ordinarie styrelsen. Ordförande blev Stefan



Byding, sekreterare Bertil Örelius och kassör (från augusti 1992) Sigvard Andersson. Övriga ordinarie styrelseledamöter blev Thore Hofvander, tillika klubbdirektör, Lennart Blomsterberg, Ulf Magnor och Mats Wetterberg. Göte Jensen, klubbens tränare, var adjungerad styrelseledamot.

Anläggningsarbetet

Under år 1992 hade anläggningsarbetet kommit så långt att klubben sommaren 1992 kunde erbjuda nio (med tvekan) spelbara hål. Thore Hofvander var inte bara klubbdirektör och VD för Golfbolaget, utan tog verksam och handgriplig del av arbetet ute på banan näst intill på heltid och ideellt. Göte Jensen var inte bara tränare, utan fungerade också som greenkeeper och kansliansvarig. Sigvard Andersson påbörjade att långvarigt, engagerat och ofta otacksamt, jobb som klubbens kassör. Stefan Byding, som var ordförande, fick naturligtvis också dra sin del av det då ganska tunga lasset.

Ur första numret av klubbens nyhetsblad "Uddevallagolfen", som kom ut mitten av maj månad 1992, kunde man vidare utläsa att man fortfarande hoppades på en 27-hålsbana. Andra önskemål var tre banarbetare med lönebidrag, fungerande drivingrange och att det serverades kaffe och läsk, om än i torftiga lokaler. Klubben inomhushall, som då disponerades på andra året, omnämndes också.

Klubbhuset



Första klubbhuset

Det första, provisoriska, kansliet var några arbetsbaracker som stod i U-form ungefär där nuvarande kansli ligger. Dessa baracker finns fortfarande kvar i klubbens närhet, de är nämligen klubbhus för flygklubben. Man kan se dem från vårt nuvarande klubbhus, som de gula träbyggnaderna till vänster i den grupp av hus som finns vid flygklubbens anläggning.

Under hösten 1992 fick klubben av Uddevalla Hamnterminal AB till ett mycket facilt pris köpa en byggnad med närmare 300 kvadratmeter golvyta, som tidigare använts som matsalsbarack på varvet. Efter flyttning i oktober månad 1992, ut till golfbanan blev den så småningom ett mycket användbart klubbhus. Byggnadslov för bygget erhöles också i oktober månad 1992. Redan i december månad 1992 hade den fått en solid grund, efter insatser av bland annat Byggmästarföreningen, som elevarbete.

Under år 1993 fick klubbhuset en ansiktslyftning såväl inomhus som utomhus. Sydvästra gaveln kläddes om med ny panel, omklädningsrum och matsal har kläddes med skivor och blev delvis grundmålade, shop och kansli målades och mattor lades på golven. Allt detta arbete skedde ideellt.

Sedan blev det problem med husbygget och i februari 1994 måste man söka nytt bygglov, då det gamla tillståndet gått ut. Bygget tog nu ny fart så att en invigningsfest i det nya klubbhuset kunde hållas den 28 maj 1994. Samtidigt beslöts att de gamla barackerna skulle bort senast den 15 maj.



Invigningen av ny klubbhuset 1994



Shoppen

I början fanns shoppen i klubbhuset, men rätt snabbt insåg man att den, tillsammans med klubb tillverkningen, borde ligga i en separat byggnad. I maj månad år 1995 är den nya shoppen på plats.

Under året 1995 diskuterades i styrelsen en altan vid klubbhuset ut mot banan och år 1997 lyftes taket på klubbhuset. Samma år, 1997, planteras en mängd prydnadsbuskar kring klubbhuset. Buskarna kommer från en större ombyggnad på Torp Köpcenter.

På årsmötet 1998 anmäldes att en tillbyggnad på klubbhuset kunde behövas. Ett år senare, på årsmötet 1999, beslöts att göra tillbyggnaden och man antog också budgetförslaget till tillbyggnad. Lägsta anbudet var på 527 tkr, vilket styrelsen bedömde som synnerligen gynnsamt. Dessutom hade man fått 250 tkr. i bidrag, öronmärkta för utbyggnaden.



Nuvarande klubbhus

En proteststorm blossade upp bland klubbens medlemmar. Långt över 100 medlemmar skrev på en protestlista, där man tyckte att de pengar som föreslogs satsas på klubbhuset i stället skulle läggas på banförbättringar. Information gavs, men stormen verkade inte stilla. I augusti 1999 fick styrelsen skriva ett specialnummer av medlemstidningen UDDEVALLA GOLFEN, där man på fyra hela A4-sidor fick förklara sitt synsätt på denna fråga. Där står:

Större utrymme behövs redan för nuvarande kanslipersonal. Att utöka kanslipersonalen i takt med vår tillväxt bedöms som ofrånkomligt. En greenkeeper och en intendent behövs på sikt. Utrymme behövs för

tävlingskansli och golfvärdar och för juniorerna. Rum för sammanträde och lektioner är också nödvändiga. Greenfeegäster ska inte heller behöva dela plats med dem som skall in på toan. Yrkesinspektionen skulle också redan nu kunna ha synpunkter på personalutrymmena.

Det blev en tillbyggnad och berget under klubbhuset fick sprängas bort för att ge plats till en källare. Dessutom blev sprängningarna större än beräknat för att erhålla full ståhöjd i källaren. År 2000 stod det nya, tillbyggda, klubbhuset färdigt.

Dramatiken hösten 1992

Styrelsemötet den 5 augusti 1992 blev dramatiskt. Först meddelar Thore Hofvander att det fanns ett avtal om anläggningsarende mellan Golfbolaget och Anders och Isabel Olsson. Vidare fanns det ett nyttjandeavtal mellan bolaget och Golfklubben, där klubben övertar bolagets rättigheter enligt avtalet om anläggningsarende. Det sistnämnda dock under förutsättning av godkännande från Svenska Golf förbundet. Men sedan kom dramatiken. Thore meddelade att Anders Olsson själv tagit över VD-skabet i Golfbolaget. Såväl Thore som Stefan Byding hade därvid beslutat att avgå ur bolagsstyrelsen. Eftersom Thore därmed inte hade insyn i bolagets ekonomi, ansåg han sig inte kunna svara för samordningen mellan bolaget och klubben. Han avsade sig därför uppdraget som klubbdirektör och driftsansvarig. Styrelsen nödgades då konstatera att Thores ledamotskap i klubben grundade sig på klubbens stadgar, vad avser klubbdirektör, samt på ett avtal mellan honom och klubben i april 1991, som nu inte längre gällde. Thore kunde därför inte längre kvarstå i styrelsen. Han deklarerade dock sitt stora intresse för klubben och att golfbanan blir färdig.

Den 31 augusti hölls ett allmänt möte med 45 deltagare. Anders Olsson meddelade då bland annat att han fått klartecken från banken om medel för en utbyggnad till 18-hålsbana.

Under hösten 1992 diskuterades i styrelsen olika lösningar för att ge klubben en säker nyttjanderätt till golfbanan.

År 1993 ett tungt år

Vid årsmötet i mars månad 1993 avgick Stefan Byding som ordförande. Till ny ordförande utsåg årsmötet Bertil Örelius, som också åtog sig att fungera som sekreterare. Egon Johansson invaldes i styrelsen som vice ordförande. Under detta årsmöte konstaterades att antalet aktuella fullbetalande medlemmar var 101, vartill tillkom 40 juniorer.

Året 1993 blev dock ett tungt år för klubben. På driftsidan uppstod problem. På grund av en schism mellan banarbetarnas fack och golfbolaget slutade alla banarbetare och några nya kunde av förklarliga skäl inte anställas. Gräsklippning och andra nödvändiga arbeten fick klaras genom ideella insatser, där främst Lars Nordendorph gjorde ett jättearbete.



Bertil Örelius, Thore Hofvander och Bo Bäckman

Under året var klubbens formella rätt att över huvud taget få använda golfbanan egentligen högst diskutabel. Från klubbens sida upprättades därför flera förslag till arrende- och nyttjanderättsavtal, samt ett köpekontrakt. Detta köpekontrakt accepterades av markägaren. Lyckligtvis, kan i efterhand sägas, fick vi inte banken att godkänna detta köpekontrakt.

Det mesta gick nu på skruvar. Golfbanan fungerade i alla fall någorlunda, med sina färdiga nio hål. Från augusti tog vi till och med emot en del greenfeespelare. Det nya klubbhuset kom på plats under våren och började inredas med ideella krafter. Medlemsantalet växte, men mycket sakta. Detta berodde bland annat på att man ville vara försiktig med att värva nya medlemmar, innan man visste vad klubben kunde erbjuda.

Problemet med klubbens dispositionsrätt till banan kvarstod året ut. Dessutom var klubbens ekonomi allt annat än lysande. I slutet av oktober 1993 fick man också bekräftat att golfbolagets efterträdare delgivits ansökan om konkurs. Klubbens styrelse övervägde allvarligt att även sätta klubben i konkurs och därmed kunna börja om från scratch, utan risk för framtida ekonomiska krav. Med även andra, och mindre dramatiska lösningar, övervägdes naturligtvis.

Det förslag som styrelsen gick ut med blev i korthet att garantera alla "lånemedlemmar" som ville sluta, en återbetalning om 4.000 efter vederbörlig uppsägningstid. Som kompensation skulle de gamla "lånemedlemmarna", som alltså betalt in högre medlemslån, få en rabatt på de kommande årsavgifterna om 500 kr i varierande antal år beroende på medlemsform och därmed storleken på lånet.

Av klubben anlita advokat, Ulf Skorup, ifrågasatte i en utredning styrelsens ansvarsfrihet och dessutom revisorernas ansvar. Han förslog också att man skulle bilda en "Intresseförening" som nya medlemmar skulle betala lånen till.

Markfrågan löses

Inför årsmötet den 6 februari 1993 hade valberedningen lyckats få Ulf Ekelund att ta över ordförandeskapet i klubben. Han hade meriter som Kroppskulturs ordförande och var själv byggare. Därvid hade han väl etablerade kontakter med den konsultfirma som fått bankens uppdrag att reda ut markägarens affärer.

På årsmötet kunde Ulf också redogöra för ett förslag till uppgörelse mellan markägarna, banken och klubben som gick ut på att klubben skulle köpa golfbanan. Årsmötet beslutade, enhälligt, att uppdraga åt styrelsen att slutföra förhandlingarna.



Årsmötet beslutade, även detta enhälligt, att anta styrelsens förslag till nya medlemsavgifter, som alltså också inkluderade kompensation till tidigare "låne medlemmar".

Den 19 mars år 1994 kunde sista kapitlet i klubbens lidandes historia skrivas. Då godkände Götabanken vårt köpekontrakt med markägarna, enligt vilket klubben köpte den nybildade egendomen Uddevalla Rörkärr 1:12 om drygt 50 hektar med befintliga och påbörjade hål för 1.900 tkr. Lagfart erhöles 1994-03-21.

I köpeavtalet om marken undantogs jakt- och fiskerätten, vilka kvarstod i säljarnas, Anders och Isabel Olssons, ägo.

Klubben kunde nu med gott samvete börja värva nya medlemmar. Två av banarbetarna, Ingemar Johanson och Stig Samuelsson, kunde återanställas. Utbyggnaden kunde fortsätta, även om pengarna till denna var villkorade av bland annat medlemstillväxt. Klubbens fina klubbhus stod på egen mark. En byggnad för pronshop tillkom, liksom ett reningsverk och en utbyggd parkeringsplats.

Senare (år 1998) inköpte också "Stinas Hus", ladan, flygfältet och lite mark kring de då nya hålen.

Uddevalla Rörkärr flygfält

Golfbanan vid Bången lär väl vara en av de få i Sverige (eller kanske världen) som har ett flygfält mitt på golfbanan. Flygfältet fanns redan då golfbanan planerades, ja, till och med långt före golfbanan, då flygfältet öppnades redan 1915.

Uddevalla Rörkärrs flygfält drivs av Uddevalla flygklubb och Veteranflyggruppen i Uddevalla. Banan är 655 meter lång och belagd med gräs.

Vi golfspelare måste hel tiden ta hänsyn till eventuella flygplan som skall starta eller är på väg in för att landa. Tre gånger passerar man start- / landningsbanan på en 18-hålsrunda (hål 1-2, 10-11 och 17-18). Dessutom går hål 17 längs med flygbanan och viss hänsyn måste tas till eventuella flygplan på hål 9 och 11.

Vid flyhangarerna finns också vårt gamla klubbhus, som används som klubbhus för flygklubben, och den äldre hangaren som vi delade med flygklubben och förvarande våra maskiner i.





Varningsskyltar vid banan

Kanslister

Under åren har följande personer jobbat på kansliet:

Kent Käll (halvtid), Gunnel Eriksson, Eva Andersson (anställd 1999) och Sylvia Pettersson (anställd 2010).

Ett flertal av styrelsens ledamöter har också gjort många timmar i kansliet, främst tänker vi kanske på Egon Johanssons arbetsinsats.

Frivilliga ideella insatser har stöttat upp dessa, när så har behövts.

Stellan Ström har också arbetat på kansliet (halvtid) med utåtriktad verksamhet. Telefonen blev snabbt ett viktigt arbetsverktyg för information och banbokning. År 1997 fick sex nya linjer installeras. Kansliet har också varit med om den tekniska utvecklingen inom exempelvis den digitala världen. Fax anskaffades år 1997. Nu kunde man sända och mottaga skriftlig information. Året därefter, år 1998, installerades, på prov, den första IT-terminalen på Bången. Genom Svenska Golf förbundets datasystem, GIT, lades alla Sveriges golfare och alla Sveriges golfbanor in i systemet. Nu kunde kansliet och också alla enskilda golfare, bland annat boka tider på golfbanorna.

Efter diskussion med Postverket ändras adressen till klubben år 1999, från Bången 75 till Bången 310.



Nuvarande kansli



Andra byggnader

Byggnader som har funnits men som inte längre finns är "Stinas Hus" och ladan. Båda dess inköptes, inklusive kringliggande markområde, år 1998. Ladan var helt fallfärdig och revs 1999, medan "Stinas Hus" användes som personalutrymme för banpersonalen tills den nya Maskinhallen byggdes. Där ladan stod anlades nya parkeringsplatser.

År 1999 byggdes också "kaffestugan" sponsrad av S&M Bygg AB och Svante Skylvik. Den lilla stugan står än i dag strax framför klubbhuset, mellan 9:e och 10: hålet.



Kaffestugan



TC

I samband med bevattningsanläggning gjordes färdig år 1999 - 2000 byggdes också ett par dammar som vattenreservoarer och pumphuset som står intill flygfältets landningsbana.



Grävning av vattendammen

Direkt efter denna stora investering i bevattningsanläggningen beslöt styrelsen i början av detta sekel att bygga den stora maskinhallen. Styrelsen beräknade år 2002 byggkostnaden till ca. 2.000 tkr. Dessa miljoninvesteringar under verksamhetsår utan positivt resultat urgröpade ekonomin för klubben. Det redan negativa egna kapitalet sjönk till ytterligare. Klubben hade en balansräkning med rejäla hål i. Sedan dröjde det några år ytterligare innan ”verkligheten hann i kapp” klubben.

Jag har däremot inte kunnat finna när toaletten (TC) invid hål 16:s utslag byggdes. Kanske inte någon sanitär skönhet men onekligen fyller det ett behov och är ett originellt inslag på vår golfbana.



Maskinhallen

De första medlemmarna

I medlemsförteckningen har Anders Olsson nr. 1 och hans fru Isabel Olsson nr. 2. De är också för all framtid befriade från medlemsavgift i klubben.

Första betalande medlem var Stina Olson som den 21 februari år 1992 betalade lån på 8.500, årsavgift på 500 och greenfeeavgift på 2.000. Hon har/hade medlemsnummer 3. Under februari månad år 1992 betalade sammanlagt 3 medlemmar avgifterna, varav 1 var junior.

Invigningen av 18-hålsbanan

I de första planerna för golfbanan fanns en 27-hålsbana, vilket dock rätt snabbt bantades ned till en 18-hålsbana. I årsberättelsen för år 1995 skriver styrelsen att man nu kan spela 18 hål på banan. Sanningen var dock att det bara fanns elva hål, men att fyra till var på gång och genom att dessutom spela 3:e hålet dubbelt kom man upp i 18 hål (11 färdiga + 4 på gång + 3:e hålet dubbelt = 18 hål). Efter många turer med knacklig ekonomi, besvär med utköp av marken, dåligt underlag på greenerna mm så stod alla 18 hålen färdiga år 1998.

Den 7 juni år 1998 hölls invigningen.

Första utslaget på den ny banan gjordes av Bohuslän-Dals Golf förbunds ordförande Bo Bäckman, med bistånd av klubbens ordförande Egon Johansson.



*Bo Bäckman överlämnar
standar till Egon Johansson*

Pro

Klubbens förste tränare, pro, var Göte Jensen. Han var med redan i starten av klubben och fick då agera som klubbens allt i allo. Göte lämnade projobbet år 1994 och som ny pro anställdes Ulf Nilsson. När klubben år 1999 fick bekymmer med anställningen av Ulf skrevs avtal med Göte Jensens bolag Jensen Golf AB. Problemet med Ulf Nilssons anställning visade sig svårlöst och advokater fick kopplas in från båda parter. Hot om rättegång slutade, som så ofta, med en förlikning. Nuvarande pro, Lennart Härdner (Klara Golf), kom till klubben år 2001.



Inomhushall

Mycket tidigt, redan 1991, skaffade sig klubben en inomhushall för vinterspel. Av Uddevalla Kommun fick man "nästan gratis" hyra en lokal på gamla varvsområdet. Det var den så kallade "Mallvinden" på 840 kvm högst upp i den stora byggnaden på gamla Uddevallavarvets område. Invigningen av inomhushallen skedde den 1 november 1991 av kommunalrådet Lennart Björk.

Från början drev Stig Eriksson och Magnus Henriksson inomhushallen mot provision.

För spel i inomhushallen löstes speciella medlemskort. År 1992 lösta hela 370 personer detta medlemskap.

I samband med att Uddevalla Kommun sålde hela "Gamla varvet", så blev hyran höjd så mycket för hallen att klubben fick söka nya lokaler. Till slut fann man



lokaler på Silverlodsgatan 2 i centrala Uddevalla. Efter en del inredningsarbete sommaren 2009 kunde hallen invigas hösten 2009. Här har klubben tillgång till såväl puttinggreen som en mycket avancerad golfsimulator.



Invigningslaget för nya innehallen

Bolagisering eller inte

När verkligheten hunnit ikapp många av Sveriges golfbanor kring år 2000 diskuterades flitigt eventuella bolagiseringar bland Sveriges golfklubbar. Så också inom Uddevalla Golfklubb. Frågan togs upp på årsmötet 2000-02-13 och styrelsen fick i uppdrag att utreda för- och nackdelar.

Svenska Golfbundet gjorde en omfattande utredning, utan att komma med någon rekommendation i frågan. Främsta skälet för förespråkare av bolagisering var momsfrågan. Om man bolagiserade kunde man lyfta av momsen på investeringarna (tom tre år bakåt i tiden). De negativa punkterna var dock flera, vilket även årsmötet den 11 februari 2001 tyckte och beslöt säga nej till en bolagisering.

Frågan om bolagisering eller inte har varit uppe på styrelsenivå så sent som år 2008.



Styrelsearbetet

Som tidigare nämnts var klubben första styrelse en interimsstyrelse med Stefan Byding som ordförande och Ronny Edman som ledamot. Tore Hofvander var klubbdirektör. Denna interimsstyrelse bestod ända fram till första ordinarie årsmöte den 24 februari 1992 då Ronny Edman valdes till ordförande, Christer Ahlson till sekreterare och Stefan Byding som kassör. Senare ordförande har varit:

Stefan Byding	1990 – 1991 (Interim)
Stefan Byding	1992
Bertil Örelius	1993
Ulf Ekelund	1994 – 1997
Egon Johansson	1998 – 2001
Janne Andersson	2002 – 2004
Bertil Svanberg	2005 – 2007
Ingemar Källman	2008 – 2009
Bertil Svanberg	2010 –



Egon Johansson

Klubben har fn fem stycken hedersmedlemmar: Bertil Örelius, Egon Johansson, Roy Petersson, Gunnel Eriksson och Bo-Göran Dahlqvist,



Bertil Svanberg överlämnar diplom till klubbens första hedersmedlem Bertil Örelius

UddevallaGolfen

Under hela 1990-talet gavs med regelbunden oregelbundenhet ut en klubbtidning: **UddevallaGolfen**. Här kunde styrelsen informera om händelser och framtidsplaner i klubben.

Denna klubbtidning har på senare tid ersatts av hemsidan, vilken enligt styrelsebeslut numera är klubbens officiella informationsorgan, och mail. Ett nog så effektivt informationssätt och framför allt väldigt kostnadsbesparande.

Ekonomi

Som för de flesta golfklubbar har ekonomin hela tiden varit ett ständigt bekymmer. Golf är en dyr sport. Inte bara för oss golfare, utan även för klubbarna. Banorna är dyra att anlägga och driva. Maskinparken är extrem dyr. Dessutom är maskinparken så avancerad att den svårligen kan drivas med ideellt arbete.

När banan vid Bången planerades i början av 1990-talet beräknades den kosta 18,5 miljoner kronor. Banan är ritad av Åke Persson på J&W Golf Design AB, Samma företag har också kostnadsberäknat bygget. Genom olika kostnadsbesparande lösningar så har inte nuvarande anläggning kostat denna summa. Genom J&W:s erfarenheter från en mängd banor beräknades driftsbudgeten till 3 miljoner konor per år. År 2010 (2010-01-01) är bokförda värdet, före avskrivningar, på våra anläggningar:

Banan	4.736 tkr.
Marken	1.900 tkr
Byggnader	3.814 tkr.
Bevattningsanläggning	1.507 tkr.
Maskiner	<u>4.112 tkr.</u>
Summa investeringar	16.069 tkr.

Bokförda värdet på dessa anläggningstillgångar är 2010-01-01 9.588 tkr.

Till detta har upplånats i bank 7.276 tkr.

Då skall också noteras att vi, i motsats till de flesta golfklubbar, äger vår bana inklusive marken. Den utgör alltså en egen fastighet, Rörkärr 1:12. På fastigheten är det uppfört 2 st byggnader – klubbhus och maskinhall – samt markanläggning – golfbanan med 18 hål och övningsområde. Fastigheten, som är på 613.789 kvm är förvärvad av golfklubben 1994-03-01.



Banans informationstavla

Golfbanor finansieras vanligen genom lån från medlemmar, årliga medlemsavgifter, greenfeeintäkter, sponsoring och reklam samt kommunala och andra bidrag. Dessutom krävs upplåning i bank. Så har även skett för Uddevalla Golfklubb. En stor del av finansieringen är medlemslån. Fördelen med dessa lån är att någon ränta ej utgår. Nackdelen är att de skall återbetalas när medlemmen slutar. Det innebär att klubbens likviditet ökar när medlemsantalet ökar, men också att

likviditeten minskar när medlemsantalet minskar. Om man är kritisk skulle man nästan kunna säga att det är ett så kallat pyramidspel, som bygger på en ständig uppgång av medlemmar.

Med ett medlemsantal på några hundra under första delen av 1990-talet och kring 500 i mitten av 1990-talet så blev ekonomin starkt begränsad. En mycket kraftig ökning av medlemsantalet skedde kring mileniumskiftet. Detta var under golfsporten stora era, allt pekade uppåt. Nu skulle golfen bli en "folksport". Tyvärr så avstannade detta stegrande intresse för golfen och de senaste åren har medlemsantalet minskat i klubben (liksom för många andra golfklubbar). Med konstruktionen med medlemslån så innebär detta att lån skall återbetalas till medlemmarna. Därmed minskar klubbens ekonomi och således också klubbens möjligheter till underhåll och förbättringar av banan, hus och maskiner.

Klubbens styrelse skriver i ett medlemsblad från 1999 att ett medlemsantal uppåt 1.200 är bra för ekonomin. Kanske till och med nödvändigt med dåvarande årsavgifter.

Det egna kapitalet kan sägas vara det samlade resultatet av årens verksamhet. Om det egna kapitalet är negativt så har klubben gått med förlust under åren. Efter en större förlust (199 tkr.) år 1993 har klubben under hela dess livslängd haft negativt eget kapital (med undantag av året 1999). Bara under åren 2000 och 2001 minskade det egna kapitalet, genom förluster, med 826 tkr.

När sedan också medlemsantalet minskade, och därmed förenade återbetalningar av medlemslån, så kom klubben in i en ekonomisk kris. Det egna kapitalet var vid årsskiftet 2009/2010 negativt (alltså ansamlade förluster) med 1.652 tkr. Likvida medel var slut och ingen (varken medlemmar eller utomstående) var beredd att skjuta till nya likvida medel. Den 18 november år 2009 ställde klubben in betalningarna och ansökt hos Uddevalla Tingsrätt om rekonstruktion. Rekonstruktionen beviljades och avslutades den 29 maj år 2010. Den innebar ett ackord på 25 %. Dvs alla fordringsägare på klubben (exkl. banken) fick sina fordringar nedskrivna med 75%. Leverantörer och medlemmar som slutat fick 25

% av sina fordringar. Medlemmar som kvarstod i klubben fick, i stället för sitt medlemslån, värdebevis som kan överlåtas till nya medlemmar. På detta sätt så finns numera (efter betalning av ackordet i december månad 2010) inga medlemslån. Ackordsvinsten innebär att klubbens egna kapital får ett tillskott på drygt 3 miljoner kronor. Efter denna transaktion så uppgår det egna kapitalet till drygt 1.600 tkr. (få negativt med – 1.652) och soliditeten till ca. 18 % (få negativt med – 16 %). Klubbens ekonomi har stärkts, men fortfarande återstår jobbet att tillse att intäkterna är större än utgifterna. En nog så svår uppgift för styrelsen och en pedagogisk svår uppgift att förklara för medlemmarna.

Loggan

Klubbens första logga var två korsslagna klubbhuvud. Den ersattes på årsmötet 1993-03-25 av loggan med en golfbag.

Nuvarande logga med en svingande golfspelare infördes år 1995.



Bidragen

Klubben har under årens lopp sökt ekonomiskt bidrag från många håll. Några har man också erhållit främst från Thordénstiftelsen. Även NI, Näringslivets IntresseGrupp, har bidragit med ekonomiskt stöd. Dessa bidrag har delvis bidragit till nuvarande standard på banan och klubbhus.

Hos Uddevalla Kommun har man förgäves sökt bidrag till investeringar. Däremot har man erhållit driftsbidrag från kommunen, i likhet med andra idrottsklubbar inom andra sporter.

Ett välkommet tillskott i klubbkassan var försäljningen av Bingolotter under dess storhetstid på 1990-talet.

I samband med firandet av 20-årsjubileet så invigs klubbens handikappanpassade puttinggreen. Den har delfinansierats med medel från Allmänna Arvsfonden.

Greenfee

Alla greenfee-gäster skriver ju in sig i vår gästbok. Som första namn i vår gästbok står den 10 augusti 1992 Christina Husmark – Pehrsson Svalövs GK, d.v.s. vår nuvarande socialförsäkringsminister, som är sommarboende på Sunningen.

Eventuella positiva eller negativa siffror i resultaträkningarna för golfklubbar styrs mycket av hur många greenfeegäster man lyckas få. Man kan säga att greenfeegästerna är ”Grädd på moset” för ekonomin. Banan på Bången har väl inte världens bästa läge för greenfee, när vi skall konkurrera med andra banor i närheten som kan erbjuda bad och salta vatten.

1995 1.800 st. 1996 hade banan 2.300 greenfee-gäster, 1997 2.400 och 1998 2.300 gäster, 2000 2.400 st., 2001 2.500 st.

Datum	NAMN	Handicap	Tillhör Golfklubben i Klampen	SPELGÄFT		Greenfee- lösa st
				utspelt st	avgift st	
10/18	Christina Husmark-Pehrsson	28	Svalöv GK	50:-		1

Beviset på Christina Husmark-Pehrssons premiär

Golfresturangen

Varje golfbana med självaktning har en golfresturang (vilket inte artikelförfattaren kan förstå), så också Uddevalla Golfklubb. Från början var det en mycket enkel inrättning som Allan Vestbjerg, Uddevalla Golfservering HB, drev. Man kunde köpa sig en hamburgare och få något att dricka.



Några andra som drivit klubbens resturang är: Kurt Langheinrich Catering 1997, Paula 1998 och 1999, Lena Högbom 2000 och 2001, Pontus Roos och Jonas Mohlin (Ellös Krog) 2002, Jan Nilson 2007 och Tom och Therese Mc Loughlin år 2008 samt 2009. Jubileumsåret 2010 drivs resturangen åter av Lena Högbom.



Lena Högbom vid bardisken

Driving-rangen

En stor del av träningen för en golfspelare gör på driving-rangen. Där nöts slagen in, så att de sitter i ryggmärgen när man kommer ut på banan.

År 1997 utökas och ändras driving-rangen för att år 2001 helt byggas om. Den får då titulaturen "Sveriges snyggaste". Hela denna ombyggnad kunde dessutom finansierats genom sponsoring.



Sveriges Snyggaste Driving-range



Inte Sveriges snyggaste traktor

Banan

När väl banans 18 hål blev färdiga i juni 1998, återstår att hela tiden vårda dem, underhålla dem och förbättra dem. Detta är ett stort och omfattande arbete som sköt av vår banpersonal med vår greenkeeper i spetsen. Göte Jensen fick i början också verka som greenkeeper. Efter annonsering år 1999 anställdes år 2000 Roy Petersson som greenkeeper. Vid Roys pensionering 2006 anställdes nuvarande greenkeepern Ulf Björkdahl.

Vårt största enskilda projekt på banan har varit bevattningsanläggningen. Den möjliggör att automatiskt och på bästa sätt bevattna greener och tees. Ett mycket omfattande ledningssystem har lagts ned i marken. Anläggningen var klar år 1999. Dessutom har stora vattendammar fått byggas som vattenreservoarer. Dessa dambyggen fördröjdes länge på grund av mycket regnande.

År 2001 gjordes stora förändringar av banan. Man bytte hål, skapade nya hål och tog bort gamla. En ny vattenbrunn borrades också i stället för den gamla vid ”Stinas Hus” som sinade ibland.



Pumphuset

Tävlande

Massor av tävlingar har hållit på banan. Stora som små segrar, alla är lika viktiga. Bland de tävlande vill vi här enbart nämna Andreas Samuelsson som vann 8 stycken KM på de 9 första åren.

Hole in one

Bland det finaste man kan göra i golf är hole in one, dvs med ett enda slag slå bollen från utslagsplatsen och ned i hålet på green. På vår bana finns det 30 registrerade hole in one.

<u>Datum</u>	<u>Hål</u>	<u>Par</u>	<u>Namn</u>	<u>Klubb</u>
95-06-24	7	3	Sture Petersson	UGK
96-08-04	10	3	Laila Magnor	UGK
99-07-07	4	4	Fredrik Hansson	UGK
00-06-04	3	3	Fredrik Olson	UGK
00-06-21	12	3	Magnus Larsson	Färgelanda GK
00-07-15	10	3	Annika Linder	Ekarnas GK

← Uddevalla GK

00-07-19	3	3	Lena Rydell	UGK
00-07-20	3	3	Thure Nilson	UGK
00-07-20	3	3	Kristoffer Nilsson	Lerjedalens GK
00-09-17	3	3	Mikael Roos	UGK
01-09-16	3	3	Göran Johanson	UGK
02-05-19	3	3	Jan Andersson	UGK
04-05-15	12	3	Jan-Erik Sångberg	Öijared GK
04-06-30	14	3	Jörgen Johansson	Onsjö GK
04-07-19	3	3	Claes Bergström	Saltsjöbaden GK
04-08-05	3	3	Jeff Reilly	UGK
05-04-24	3	3	Jörgen Olsson	UGK
05-08-06	14	3	Bengt Eliasson	UGK
06-05-01	3	3	Göran Welke	UGK
07-07-06	12	3	Anton Jäger	Österrike
08-06-14	10	3	Björn Brandt	Torreby GK
08-07-17	3	3	Helena Skjutare	Huvudstaden GK
08-07-18	14	3	Hardy Nilsson	Österåker GK
08-07-21	3	3	Peter Hagström	Sigtunabygden GK
09-05-01	3	3	Ronny Sliper	Drammen GK
09-05-11	18	4	Fredrik Hansson	UGK
09-05-17	12	3	Joakim Pekkari	Torreby GK / UGK
09-09-26	3	3	Bengt Fredriksson	UGK
10-05-02	12	3	Pelle Persson	UGK

Mest frekvent, för hole in one, är hål:

3	15 st.
12	6 st.
14	4 st.
10	3 st.
4	1 st.
18	1 st.



Observera att hål 4 och 18 är par 4 och alla övriga (med noterade hole in one) är par 3.

Bygatan

Sista avtagsvägen in till golfbanan (grusvägen) är byggd år 2000 på massor (nästan rent grus) som Vägverket fått över vid bygget av E6:an. När platsen där den stora, och fallfärdiga, ladan revs år 1999, snyggades den till och avgrusades år 2000 med nämnda massor från Vägverket. Det blev alltså inte enbart en tillfartsväg utan också parkering.

En parkering som senare fått utökas och som trots detta ibland inte helt räcker till. År 2010 har också parkeringen kompletterats med en husbil/vagns-parkering med tillgång till elström.

Ekonomisk kris år 2009

Klubben har väl aldrig någonsin haft en bra ekonomi. Första åren brottas klubben med allt för få medlemmar. Man lyckades dock någorlunda få verksamheten att stämma överens med det ekonomiska utfallet. När sedan alla stora investeringar gjordes i slutet av 1990-talet, så tärde det rejält på ekonomin. Visserligen steg medlemsantalet betydligt dessa år, men ändå räckte inte likviditeten till för alla investeringar. Det egna kapitalet sjönk långt under nollstrecket. Styrelserna hade dock förhoppning om ännu mer klubbmedlemmar. Så blev dock inte utfallet, utan i stället så började medlemantalet att sjunka.

Så här i efterhand kan man ifrågasätta ett antal skrivningar av dåvarande styrelser om ekonomin. Som exempel kan nämnas en skrivning medlemstidningen UddevallaGolfen hösten 1999, där det står: *Här skall endast konstateras att vår ekonomi är mycket stabil.* Artikelförfattaren tror personligen att det är vanligt att man blandar ihop ekonomi, d.v.s. intäkter och kostnader, med likviditet, d.v.s. kassaflödet. Alla med någon kännedom om ekonomi vet att just golfklubbar har

mycket god likvidtillgång under årets första månader. Då har ju medlemmarna betalt in årets (hela årets) medlemsavgift. Det man dock måste tänka på är att dessa likvida medel skall räcka även för hösten utgifter, då inga medlemsavgifter kommer in.

Nu fick man klara ekonomin genom att fakturera ut medlemsavgifter i förskott. D.v.s. medlemmar erhöll fakturan på medlemsavgift redan i december året före aktuellt räkenskapsår. Eftersom många medlemmar också betalade sin faktura ”med vändande post” klarade man likviditeten vid årsskiftet. Man kan säga att man tog av inkomsterna för år 2 och betalade utgifter härrörande till år 1. Ett nog så riskfyllt äventyr.

Till slut insåg styrelsen att man var inne i ett ”ekorrhjul”. Något radikalt måste göras. Efter många och förmodligen omfattande diskussioner, beslöt man under



hösten 2009 att föreslå medlemmarna att ställa in klubbens betalningar och försöka att genomföra en rekonstruktion. Ett medlemsmöte sammankallades för att diskutera frågan och eventuellt fatta beslut om rekonstruktion. Hela 150 personer kom till detta möte, så frågan var viktig för medlemmarna.

På mötet kritiserades styrelsen för bristfälliga underlag, med bara schablonmässiga resultat- och likviditetsbudgetar. Någon ifrågasatte också om inte konkurs vore den rätta vägen att rekonstruera klubben. En mycket klar majoritet rösta dock för att hos Uddevalla Tingsrätt begära rekonstruktion.

Denna begäran hos Tingsrätten blev inlämnad och också godkänd. Den 18 november 2009 ställde Uddevalla Golfklubb in sina betalningar och

Ackordscentralen i Göteborg tog över de praktiska göromålen med rekonstruktionen och de ekonomiska frågorna.

Ett nytt välbesökt medlemsmöte hölls den 15 december 2009. Även nu fick klubbens styrelse kritik för bristfällig information. Som exempel kan nämnas att, trots begäran, ingen likviditetsbudget presenterades. Detta trots att en sådan var framtagen och framskyntade vid annan presentation på storbilden!

Rekonstruktionens målsättning var att föreslå klubbens fordringsägare ett 25 %-igt ackord. D.v.s. alla fordringsägare skulle skriva ned sina fordringar på klubben med 75 %. Dessutom skulle kvarvarande medlemmar byta ut sina lånefordringar mot spelbevis. Tillräckligt många accepterade denna lösning och i maj månad 2010 beslutade Uddevalla Tingsrätt att avsluta rekonstruktionen och den 29 maj 2010 fastställdes ackordet.

Valberedningsarbetet våren 2010

Efter årets turbulens fick valberedningen ett styvt arbete att tillsätta de funktioner som skulle väljas på årsmötet våren 2010. De kom då på den geniala idén att bjuda in ett 20-tal personer till ett stormöte. Mötet hölls på Torp Köpcenter och i stort sett alla som inbjudits slöt upp.

Efter mötet hade valberedningen fått fram en handfull människor som på olika sätt kunde tänka sig att på ideell basis hjälpa till i klubben. Tack vare detta kunde man också få fram en ordförandekandidat, Bertil Svanberg, som också senare på årsmötet valdes till ordförande i klubben för år 2010.

Framtiden

När nu rekonstruktionen är genomförd så måste klubben, dess styrelse, anställda och medlemmar, se och planera framtiden. Fortfarande hänger ekonomin på en skör tråd. Bland det mest positiva, som jag ser det, är att de andas en optimist i klubben. Ett flertal medlemmar är beredda att jobba ideellt för klubbens överlevnad och framtid.

Genom rekonstruktionen och modellen med värdebevis för kvarvarande medlemmar så har balansräkningen rättats upp och klubben har en bra soliditet (dvs eget kapital i förhållande till totalt kapital).

Nu måste även resultaträkningen rättas till. Dvs vi måste i golfklubben lära oss att ”rätta munnen efter matsäcken”. De kostnader vi dra på oss i klubben måste alltid vara mindre än intäkterna. Har vi inte intäkter kan vi inte heller spendera, hur viktiga och nödvändiga dessa kostnader än verkar vara. Inga kostnader kan vara så viktiga att de tas utan att kunna betalas.

Enligt mitt sätt att se på ekonomi så måste först intäkterna komma och sedan kostnaderna. Allt för många idrottsklubbar, och även golfklubbar, har haft kostnader som bygger på att man eventuellt i framtiden kan få motsvarande intäkter.



Framtidsvy

← Uddevalla GK



Resturangen



Övningsbanan med maskinhallen i bakgrunden

Uddevalla GK →



Vyer från banan



GOLF

**Invigning av
Nya Golfhallen**
tisdag 8/12 kl. 18.00

Kommunens representanter Magnus Jacobsson, Johan Wiktorsson och Esker El Maggar inviger hallen och golfsimulatorn.

Spela golf på "riktigt" i vår exklusiva GOLFSIMULATOR

Vår medlem 20 olika 18-hålsbanor, swinganalys m.m. Se mer på www.golfblaster.se

Julklappstips
Gå bort ett presentkort på en golfbanor i närheten.

Alla är välkomna att upptäcka vår nya golfhall
Öppet 9.00-18.00 • Vard 14-22 • Hölj-stad 12-17

Caletoria • risohåls paffmaria

Smedjegatan 2-4 Uddevalla • 0522-36111
www.uvgk.se

Nya innehallen



Avslutning

Det har varit ett nöje att skriva om Uddevalla Golfklubbs första 20 år. Tänk Er att skriva en publikation som alla golfintresserade skall läsa nu och i framtiden. En publikation som skall spegla vår klubbs utveckling.

Helt lätt har det inte varit att hitta de uppgifter som jag velat komma åt. En hjälp har dock varit att de första tio årens handlingar finns på Bohusläns Föreningsarkiv och att en mindre kortfattad skrift finns om de första åtta åren. När sedan uppgifterna kommit mig tillhanda har den stora svårigheten varit att begränsa urvalet. Vad skall man ta med och vad skall man utesluta? Jag kan se framför mig hur jag nu har skaffat mig några ovänner, som tycker att just deras (eller andras) meriter borde räcka för att platsa i denna skrift. Om Ni finner någon beskrivning felaktig, utelämnad eller har lämplig text eller bilder som Ni tror klubben kan vara intresserad av, får Ni givetvis kontakta undertecknad och/eller någon i styrelsen, för någon skall väl skriva en ny historiebetraktning vid kommande jubileum.

Det har varit ett underbart – om än tidsödande – arbete att leta i gamla arkiv, gamla protokoll, böcker, tidskrifter och samtalat med golfintresserade. Mycket har jag fått reda på som inte står i denna skrift. Mitt kunnande har ökat väsentligt om Uddevalla Golfklubb.

Tack alla som hjälpt mig och hoppas att Ni läsare har nytta och nöje av denna skrift. Till slut önskar jag att det skall gå bra för klubben i framtiden. Med allt det slit som gjorts i klubben är den väl värd en framgångssaga.

Åke Hansson

